

Independent Order of Odd Fellows

Introductie

Independent Order of Odd Fellows (IOOF)

U heeft deze presentatie geopend om meer te weten te komen over de Odd Fellows.

Graag informeren wij u op de volgende pagina's hierover. Het kost u ongeveer 5 minuten.



Odd Fellows?

- Nog nooit van gehoord?
- Odd betekent: Apart, eigenaardig, anders maar het betekent ook wel overblijvend
- Fellow betekent: Makker, Vriend, Vriendin, Gelijke, Collega
- Met andere woorden:
wij zijn elkaars gelijke in het mens zijn, ongeacht wat iemand gelooft, politiek denkt, van welke kerk men lid is of welke maatschappelijke positie iemand heeft.



Wie of wat zijn Odd Fellows?

- Dat zijn mannen en vrouwen die elkaar en andere mensen willen helpen om daarmee te streven naar harmonie onder de mensen
- Met behoud van eigen verantwoordelijkheid, geestelijk of religieus inzicht en met respect voor elkaar
- De Orde heeft daarvoor een beginselverklaring die voor de IOOF over de hele wereld geldt
- Wereldwijd? Ja, want Odd Fellows zijn over de hele wereld verspreid.



Wat willen Odd Fellows?

- Wij trachten te leven in: Vriendschap, Liefde en Waarheid
- Maar wij willen ook de eigenschappen in de mens ontwikkelen die leiden naar een grotere harmonie in de samenleving
- En wij streven naar verdraagzaamheid jegens de medemens om uiteindelijk broederschap onder de mensen te bevorderen



Kunnen Odd Fellows dat wel?

- Natuurlijk zijn wij Odd Fellows ook maar gewone mensen met al onze fouten en beperkingen, maar wij doen ons best om het streven van de Orde waar te maken
- Dat doen we door een- of tweewekelijks bij elkaar te komen
- Dan praten we in alle openheid over zaken die ons bezig houden en proberen ons inzicht te verbreden en te verdiepen
- Daarvoor moet je dan wel in vertrouwen met elkaar willen en kunnen omgaan
- En.... jezelf zijn



Hoe is de Orde georganiseerd

- De Orde is een organisatie met op diverse plaatsen door het land verenigingen voor mannen en vrouwen die wij loges noemen
- Loge komt van het Engelse woord 'lodge', dat oorspronkelijk tent of onderkomen betekende
- In Nederland en België hebben wij ongeveer 3.500 leden, verdeeld in loges voor mannen en voor vrouwen
- We zijn een humanitaire organisatie, die zich gedraagt volgens ethische beginselen



Wat doen we in onze bijeenkomsten?

- Onze bijeenkomsten bestaan uit drie delen:
 - de begroeting
 - het officiële gedeelte, **de zitting**
 - de nabespreking ofwel **nazitting**
- In de zitting neemt muziek een belangrijke plaats in. Het geeft ons gelegenheid de woorden tot ons door te laten dringen
- Een belangrijk onderdeel van de zitting is de eigen bijdrage van één van de leden die wij **bouwsteen** noemen
- De bouwsteen is een persoonlijke bijdrage over een onderwerp dat hem of haar interesseert, boeit, raakt en die deze bijdrage in vertrouwelijkheid deelt



Is dat alles?

- Nee, dat is niet alles, want als Odd Fellow heb je bij je lidmaatschap beloofd om de idealen van de IOOF na te streven
- Een belofte? Ja, daarmee beloof je te leven in:
Vriendschap, Liefde en Waarheid
- En daar moet je wel wat voor willen doen
- Alleen red je het niet, maar waarschijnlijk wel met elkaar
- En daar zijn die zittingen voor



Waarom is de IOOF ontstaan?

- De Orde bestaat al ongeveer 200 jaar en is in 1819 opgericht door Thomas Wildey en is nu over de gehele wereld verspreid
- Omdat er destijds nog geen sociale voorzieningen waren voor mensen die ziek waren of in armoede leefden en hulp nodig hadden, verenigde men zich
- De leden boden elkaar hulp in geval van nood. Dit hield toen in de meest letterlijke zin in: de bedroefden troosten, de zieken verzorgen, de doden begraven en de wezen opvoeden



De Orde anno nu

Odd Fellows zijn gewone mensen

- die iets willen betekenen voor de medemens en die zichzelf daarbij willen ontwikkelen
- die niet oordelen, maar luisteren
- die respect en waardering geven
- die vriendschap en liefde aan de medemens geven
- die streven naar waarheid in de zin van oprechtheid en rechtvaardigheid in ons denken en handelen:

zuiver zijn in denken, doen en laten



Kan iedereen lid worden?

Ja! Iedereen die ongeacht cultuur, religie, maatschappelijke positie of politieke overtuiging:

- de doelstelling van de Orde onderschrijft
- gelooft in, c.q. een Hogere Macht erkent
- die vriendschap en liefde aan de medemens wil geven
- streeft naar waarheid in de zin van oprechtheid en rechtvaardigheid en
- mee wil helpen aan meer harmonie onder de mensen

is meer dan welkom!



En als u nu denkt, “dat lijkt me wel wat?”

- Wilt u een gesprek met een van de leden, stuur dan een mail naar centraal secretariaat: info@oddfellows.nl Iemand van een plaatselijke loge bij u in de buurt zal contact met u opnemen.
- Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.oddfellows.nl

